

# Då två missioner blev EÖM

Evangeliska Östasienmissionen (EÖM) är en fortsättning av de två s.k. sällskapsmissioner som uppstod på grund av folkväckelsen under 1800-talet.

Den ena var till en början starkt fixerad vid en enskild person, Erik Folke. Han hade upplevt en kallelse att bli missionär i Kina, men fick inte stöd för denna kallelse hos etablerade kyrkosamfund i vårt land. Detta ledde till att en *Kommitté för Folkes mission* bildades 1887. Då hade Folke redan rest ut till Kina övertygad om Guds ledning när det gällde val av missionsområde. Folkes mission fick följande år namnet *Svenska Missionen i Kina (SMK)*.

Den andra missionen initierades av väckelsepredikanten och missionsmannen Fredrik Fransson som drevs i sin missionsiver av en förvissning om att Konungens ärende hastar. Fransson höll ett föredrag om Mongoliet i Stockholm 1897. Som ett direkt resultat av detta föredrag bildades *Centralkommittén för Svenska Mongolmissionen*. Namnet förkortades senare till enbart *Svenska Mongolmissionen (SMM)*.

Båda dessa missioner inspirerades av Hudson Taylors *China Inland Mission*, en engelsk mission som i sann mening var en trosmission. Man förlitade sig på bönsens makt och en trons övertygelse om att Gud både skulle leda och underhålla missionen och missionärerna.

Under många år arbetade dessa båda missioner var för sig i Kina respektive Mongoliet. Det fanns dock redan

från början starka beröringspunkter mellan dem både i hemlandet och på fältet. Grosshandlare J.W. Wallin, den s.k. Florakyrkans grundare - var t ex medlem av båda styrelserna. Florakyrkan, eller Betesdakyran som den egentligen hette - kom under alla de år den fanns kvar att bli ett centrum för både SMK och SMM i hemlandet.

Kommunisterna övertog som bekant makten i Kina 1949. Därmed blev det omöjligt för utländska missioner att fortsätta sitt arbete. De gamla missionerna i Kina och angränsande landområden sökte nya arbetsfält. Att valet föll på Japan var naturligt, eftersom detta land efter krigsslutet 1945 var öppet för kristen mission.

För SMKs del föll valet på ett område i södra delen av Shizuoka län, mellan Fujiberget och Surugabukten samt Izu-halvön. SMM beslöt efter samtal med den välkände kristne socialreformatorn Toyohiko Kagawa att satsa på den nordliga ön Hokkaido. Arbetet upptogs också i Tokyo.

De båda missionerna bedrev alltså ett likartat arbete i Japan. År 1978 började ett samtal om en sammanslagning. Det fanns då en nära personkontakt mellan SMKs dåvarande ledare, Eskil Olofsson och undertecknad, som var ansvarig för SMMs arbete. Vi träffades ofta och utbytte erfarenheter om missionsengagemanget och om de ekonomiska transaktioner vi hade att utföra.

Vid ett sammanträffande i Olofssons hem föreslog jag att vi skulle tän-

ka på ett samgående mellan missionerna. Eskil var öppen för denna tanke. En kommitté bildades med sikte på en sammanslagning. Även om missionerna hade en likartad struktur fanns på båda sidor traditioner som vi inte kunde bortse ifrån. Kunde traditionerna förenas? Att den ena missionen inte skulle uppgå i den andra var en förutsättning, och arbetet med de nya stadgarna hade detta som utgångspunkt.

1982 förenades de båda missionerna. Namnfrågan hade diskuterats, och vi var överens om att namnet måste anknyta inte bara till Japan utan också inkludera de ursprungliga missionsfälten. På min företrädare, Paul-Georg Svensson förslag enades vi om namnet *Evangeliska Östasienmissionen*. Det uttryckte både missionsuppdragets innebörd, dess geografiska bestämning och dess karaktär av just uppdrag.

Vissa försök har gjorts att samordna kyrkorna i Japan. En samverkan har i och för sig kommit till stånd. Det har dock ansetts viktigt att kyrkorna därute själva får bestämma sin teologiska inriktning och sin tillhörighet.

Det är för oss gamla missionsvänner glädjande att kunna konstatera att den nuvarande ledningen ser som sin uppgift att fullfölja den missionsvision våra fäder en gång hade fått - Evangelium till folken i Östasien, det är Evangeliska Östasienmissionen.

Kurt Mossberg  
tidigare missionssekreterare  
för Svenska Mongolmissionen